

Excursie Basalt Zandwinning Markelo 5 juli 2010

Op een stralende zonnige maandagmiddag gingen we met 9 leden de enorme berg met stenen in de Basalt zandwinninggroeve (voorheen de Dommellaar geheten) te lijf. Met wat geluk en goed zoeken werden er prachtige stukken gevonden. Zoals mangaanknollen, fossiele zeelelie-stengels, calcietskristallen, lidiet, versteend hout sponsen en afdrukken van plantenresten uit het bodem-materiaal van zware smeltwaterklei uit het tertiair. Het was een gezellige groep en een ieder genoot van elkaar. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Tot de volgende excursie maar weer.

A. Lankhorst