

Verslagen.

Op dinsdag 26 mei waren wij wederom te gast bij Jaap Korf in Twello.

De ontvangst met koffie en appeltaart, gebakken door Rigt, luidde weer een gezellige ochtend in. Er waren leuke anekdotes; de tuin en de kas met cactussen en vetplanten werden wederom bewonderd.

In de tuin staat nu een hoge zuil met waterschaal, beide van onyx, waaruit vogels "op stand" water kunnen drinken.

Jaap heeft ook een creatieve kant.

Hij maakt beelden van speksteen en verrassende muurdecoraties.

Op zijn struintochten langs de kofferbakverkoop in Apeldoorn kocht hij eens pijpenkoppen.

Die rangschikte en bevestigde hij tussen glas, et voila, een muurornament was geboren.

Je moet er maar oog voor hebben!

Vrijgevig als hij is deelde Jaap op deze ochtend weer de nodige (vet)plantjes en stenen/fossielen uit.

Jaap, bedankt voor je gastvrijheid!

Angelieke van de Graaf

Verslag van de geologische wandeling Nationaal Park de Veluwezoom en het Gelders museum op 6 juni 2015

Het was een prachtige rit er naar toe, maar de eindbestemming bereiken kostte ons de nodige zweetdruppeltjes.

Herman Heskamp, onze gids en tevens verbonden aan het Gelders museum, had Conny de route uitgelegd.

Het was echter een parkeerplaats in the middle of nowhere...

Een lid gaf het zoeken op en meldde dat zij uiteindelijk rechtstreeks naar het Gelders museum was gegaan en daar bleef tot wij kwamen.

De andere deelnemers vonden na veel zoeken toch de plek van samenkomst.

Herman stond al klaar en had een volle doos stenen meegenomen om ons te laten zien wat wij tijdens de wandeling konden tegenkomen op ons pad.

We gingen van start door een prachtig afwisselend landschap.

Herman, als oud-militair goed getraind, had er stevig de pas in en moest op zijn tijd even afgeremd worden.

Onderweg vertelde en toonde hij ons als all-round gids de geologische achtergrond en vele andere aspecten van dit natuurgebied.

Hij ontpopte zich als een enthousiast en onuitputtelijk verteller.

Michiel raapte onderweg de nodige stenen op en kreeg van deze en gene lydiet, jaspis en een conglomeraat

aangereikt. Hij had vele vragen voor Herman die overal het antwoord op wist.

Onderweg ontdekten we een ree die rustig door at terwijl wij langsliepen en toekeken.

De wind stond weliswaar de andere kant op, maar hij/zij moet ons wel gehoord hebben....

Na de wandeling stapten we in de auto's en reden in colonne naar het terras waar we met z'n allen koffie met appelgebak geserveerd kregen. Aansluitend brachten we een bezoek aan het Gelders museum, waar we door Kees Mak werden verwelkomd. We waren onder de indruk hoe mooi het museum geworden is; en er wordt nog steeds verbouwd. Kees gaf ons een korte powerpoint lezing in een aparte ruimte en wij bewonderden in deze ruimte de kasten vol stenen en fossielen waarvan een deel nog ter determinatie ligt.

Kees, Herman en anderen weten hun enthousiasme op mensen over te brengen en hele schoolklassen komen regelmatig langs voor een leerzaam uitstapje. Zij kunnen aan tafels zelf aan de slag met het bekijken en determineren van stenen.

Na afloop beloofde Herman mij uitgebreide achtergrondinformatie over het gebied te sturen en bij thuiskomst was er al een mail met bijlage en de vermelding VEEL PEZIER ERMEE!

Wij hadden een geweldige excursiedag, waarbij het weer ons goedgezind was!
Angelieke van de Graaf